

NIEUWE MAAN

Rosh Chodesh Adar

Iedere Bijbelse (Joodse) maand begint bij Nieuwe Maan, want het Bijbelse jaar is namelijk een maanjaar. Een maand is de tijd die de maan nodig heeft om haar loop om de aarde te volbrengen. Dit duurt ongeveer 29,5 dag. Daarom hebben Bijbelse (Joodse) maanden de ene keer 29 en de andere keer 30 dagen. Echter daarmee zijn we niet van alle problemen af, het maanjaar, of 12 maan-maanden zijn bij elkaar 354 dagen. Gemiddeld is dat dus 11 dagen korter dan het jaar van onze kalender, die op een zon is gebaseerd. Het spreekt vanzelf dat ook de joodse kalender hiermee rekening mee moet houden. Niet alleen jaargetijden en landbouw zijn er afhankelijk van, maar ook de verschillende feesten van Yehovah staan hiermee nauw in verband. Pesach moet bijvoorbeeld in de lente vallen (14e van de eerste maand – Aviv / Nissan). Daarom wordt regelmatig het verschil opgeheven, door een extra maand in te lassen. Het Bijbelse en Joodse jaar heeft dan 13 maanden, de twaalfde maand wordt dan Rosh Chodesh Adar I genoemd en de dertiende Rosh Chodesh Adar II.

In de Bijbel wordt deze maand eenmaal in Ezra (6:15) en 8 keer in Esther (3:7; 3:13; 8:12; 9:1; 9:15; 9:17; 9:19; 9:21) genoemd. Uit deze passages blijkt ook dat de naam Adar afkomstig is uit de Babylonische kalender.

Het bepalen van het begin van de maand, werd in de oudheid berekend en zeer waarschijnlijk gecorrigeerd aan de hand van observaties. Een bewijs hiervoor kunnen we vinden in 1 Samuel 20:5 waar staat "morgen is het nieuwe maan" (zie ook vs. 5, 18, 24 en 27). Hoe moeilijk dit is blijkt uit onderstaande foto waar de nieuwe maan al 34 uur en 18 minuten oud is.

Alleen bij een zonsverduistering, als de nieuwe maan recht voor de zon staat is hij goed te zien.



In de tijd toen Yeshua leefde (ongeveer 2000 jaar geleden) waren de Tempel Dienst gebruiken bepalend voor het dagelijks leven. Een van de gebruiken was dat de zichtbare nieuwe maan bepalend was voor het bepalen en declareren van de nieuwe maan maand.

Als de maan aan het einde van de maan maand een paar dagen niet zichtbaar was, dan keken de mensen uit naar de nieuw zichtbare maan, Degene die de nieuwe maan zagen mochten naar de tempel gaan en voor de Hoge Priester (Gohen Gadol) verschijnen om te verklaren dat hij de nieuwe maan had gezien. Deze persoon moest voor de gehele sanhedrin inclusief de Hoge Priester (de Gohen Gahdol) verklaren wat hij had gezien.



Minimaal twee getuigen moesten dit verklaren om de getuigenis betrouwbaar en waarachtig te laten zijn. Als dit het geval was dan verklaarde de Hoge Priester (de Gohen Gadol) dat de nieuwe Maan Maand was begonnen. Er werden dan op de Trompetten en Shofars geblazen en vuren werden aangestoken om nieuwe Maan Maand af te kondigen in Israël.

De huidige Joodse kalender die uitgaat van een gecalculeerde nieuwe maan wijkt af van de Bijbelse Nieuwe Maan Kalender. Dit komt omdat voordat de Joden uit het land Israël werden gezet door de Romeinen (in het jaar 359) de Farizeeën als laatste handeling een gecalculeerde kalender in elkaar hebben gezet om in verstrooiing toch gelijktijdig de Moadiem (feesten) van YHWH te kunnen vieren. Het probleem van deze kalender is dat zij uitgaat van een berekende nieuwe maan die ongeveer 2 dagen eerder valt als de zichtbare nieuwe maan.

De Zoon van Elohiem, Yeshua de Messias heeft in de gospels (het goede nieuws) nooit een opmerking gemaakt over de toen gangbare kalender die uitging van de zichtbare nieuwe maan. Dus je mag en kunt aannemen dat de kalender nog steeds gangbaar is. En dat kunnen wij ook bewijzen. Toen Israël op 15 mei 1948 ontstond was dit een willekeurige dag op de Joodse Rabbinale kalender (+/- de 21 dag van het Omer tellen dat jaar). Dat komt omdat de calculaties er vanuit gingen dat in dat jaar een Adar Beth (13^{de} maand) zou worden toegevoegd. Maar als de 13^{de} maand (de Adar Beth) niet nodig was geweest en je corrigeert de tijd voor de zichtbaarheid van de maan dan wordt het plaatje totaal anders en zie je dat YHWH in control is.

Het volgende gebeurde er op 15 mei 1948:

- Het is de 49ste dag van het Omer Tellen, het einde van de 7 x 7 weken telling vanaf de Bikkurim (Gerst Offer) tijdens de modiem HaMatzoth (feest de Ongezuurde Broden).
- De 1^{ste} dag van de Staat Israël valt dan op de 50^{ste} dag = Shavuot / Pinksteren.
- De dag waarop Israël de geboden had ontvangen op de Berg Horeb in Midian.
- Het getal 50 staat ook voor bevrijding (ook voor een Jubel jaar).

Dit vindt je niet terug op de Rabbinale Kalender (omdat dit een menselijke kalender is) maar wel op de Kalender die YHWH de Vader aan ons heeft gegeven. Deze kalender is nog steeds bepalende voor YHWH en zijn Zoon Yeshua de Messias volgde deze kalender ook.

De vraag is: wie volg jij?

- De Joodse Rabbinale Kalender
Of
- YHWH's kalender die uitgaat van de Zichtbare Nieuwe Maan.