

## De Tzitzit

Korte studie: Tzitzit Numeri 5:38-41.

Onderwerp: Tzitzit en wie moet deze dragen.

De tekst is te vinden in Numeri 15:38 maar de reden waarom men deze moet dragen vindt men in Numeri 15:39-41. Zonder deze uitleg begrijpt men de context niet waarom men de Tzitzit moet dragen. Dus je mag niet alleen vers 38 gebruiken om een probleem helder te krijgen, men moet het gehele plaatje in oogschouw nemen.

Numeri 5:38

Zeg tegen de Israëlieten dat zij en al hun nakomelingen aan de zoom van hun kleren kwastjes moeten bevestigen waarin een blauwpurperen draad is verwerkt.

Nederlands:

**Num 15:38** Spreek tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: Dat zij zich snoertjes maken aan de hoeken hunner klederen, bij hun geslachten; en op de snoertjes des hoeks zullen zij een hemelsblauwen draad zetten.

Engels:

**Num 15:38** Speak<sup>H1696</sup> unto<sup>H413</sup> the children<sup>H1121</sup> of Israel,<sup>H3478</sup> and bid<sup>H559</sup> <sup>H413</sup> them that they make<sup>H6213</sup> them fringes<sup>H6734</sup> in<sup>H5921</sup> the borders<sup>H3671</sup> of their garments<sup>H899</sup> throughout their generations,<sup>H1755</sup> and that they put<sup>H5414</sup> upon<sup>H5921</sup> the fringe<sup>H6734</sup> of the borders<sup>H3671</sup> a ribband<sup>H6616</sup> of blue:<sup>H8504</sup>

Hebreeuws:

**Num 15:38** דבר<sup>H1696</sup> אל<sup>H413</sup> בני<sup>H1121</sup> ישראל<sup>H3478</sup> ואמרת<sup>H559</sup> אלהם<sup>H413</sup> ועשו<sup>H6213</sup> להם<sup>H6734</sup> ציצת<sup>H6734</sup> על<sup>H5921</sup> כנפי<sup>H3671</sup> בגדיהם<sup>H899</sup> לדרתם<sup>H1755</sup> ונתנו<sup>H5414</sup> על<sup>H5921</sup> ציצת<sup>H6734</sup> הכנף<sup>H3671</sup> פתיל<sup>H6616</sup> תכלת:<sup>H8504</sup>

לח דבר אל-בני ישראל, ואמרת אלהם, ועשו להם ציצת על-כנפי בגדיהם, לדרתם; ונתנו על-ציצת הכנף, פתיל תכלת.

Hier hebben wij al drie verschillende vertalingen naast elkaar met dezelfde tekst als basis.

Wat wij kunnen concluderen is het volgende:

- Men moet snoetjes en/of kwastjes maken
- Deze snoetjes en/of kwastjes moet men aan hun klederen vast maken
- Men moet in deze snoetjes en/of kwastjes een blauwe draad verwerken
- De kinderen Israël moeten deze dragen.

De vraag is met wie worden de kinderen Israël bedoeld;

- Alle mensen van jong tot oud
- Alleen de mannen

Waarom moet de Tzitzit gedragen worden?

Kinderen Israël in het Hebreeuws is B'nai Israël.

Hebrew-Aramic Dictionary

Hebrew 1121 = בני<sup>H1121</sup> ben > 1122, 1150

Betekenis = Zoon, Kind (van beide geslachten), afstammeling of nakomeling (in elke generatie), nazaat (mens of dier).

In een groter verband = iemand van een klasse of nazaat van of een natie / volk of een familie.

Mijn persoonlijke uitleg;

Het dragen van de Tzitzit geeft aan dat iemand de weg van YHWH Elohiem wil volgen. Deze weg is opgeschreven en staat bekend als de Torah.

Dus de mensen die Torah doen en Torah denken doen wat de Vader ons heeft opgedragen, deze weg van liefde kent vele obstakels. Het probleem is niet de weg maar de menselijke natuur die vaak tegen de regels van YHWH wil ingaan.

Voorbeeld van de menselijke natuur:

Elohim heeft de mensen als seksuele wezens geschapen. Alleen de seksuele daad mag plaatsvinden binnen de kaders die YHWH heeft bepaald. En dat is binnen het huwelijk tussen man en vrouw en niets anders.

messiaanse gemeente

*Nafthali*

Dus als een man en/of vrouw een seksuele relatie aangaat met een ander menselijk wezen (man of vrouw) dan herinnert de Tzitzit ons eraan dat wij kinderen van het verbond zijn. Dit is dus een laatste waarschuwing aan ons voordat iemand zelfbewust een overtreding begaat.

Je kunt dus bij één welbewuste overtreding niet meer zeggen; ik heb de Tzitzit (het merkteken) niet gezien.

Zo zijn er veel voorbeelden op te noemen waarbij een de Tzitzit ons erop wijst dat kijk toebehoren aan Vader YHWH dankzij Yahshua de Messias.

De Vader heeft ons zo lief dat hij ons een fysiek merkteken heeft gegeven die ons er dagelijks aan herinnerd dat wij kinderen van het verbond zijn. En dat bij een zwak moment (een keuze moment) altijd een terugweg mogelijk is richting het pad van de Vader.

Dus altijd maar weer:

TORAH DOEN & TORAH DENKEN.

messiaanse gemeente

*Nafthali*